

Et hæfte om den almindelige kristne tro, sådan som den er mest udbredt og værdsat.



VEND OM TIL GUD

*Forstå det
med Jesus!*

AF LARS HYLDGÅRD JENSEN

A wooden signpost stands in a vast, rolling green landscape under a dramatic, cloudy sky. The signpost is made of dark wood and has a horizontal sign with the text "Vejen til livet" written in a white, stylized font. The landscape is lush and green, with rolling hills and a path leading towards the horizon. The sky is filled with heavy, dark clouds, with a bright light breaking through near the horizon, creating a strong contrast and a sense of hope and direction.

Vejen til livet



Indhold

1. Hvis Gud er god... Hvorfor er der så - så meget ondt i verden?
2. Hvad skal jeg bruge Jesus til?
3. Det bedste der er sket i mit liv (en personlig troshistorie)
4. Perfekt kærlighed – findes den?
5. Hvad er en kristen?
6. Evtigt liv i himlen?
7. Et liv med tro, håb og mening

**Socialt og politisk går det
ikke særlig godt i verden. Der er
krig og meningsløs lidelse. Der
er mad nok til alle, men hver
dag dør børn af sult.**



Hvis Gud er god...

– *hvorfor er der så meget ondt i verden?*

KORT SAGT: Fordi Gud valgte at skabe mennesket med en fri vilje.

Det kan være svært at forestille sig en spændende eller attraktiv verden uden den frie vilje! Uden den frie vilje ville vi have været robotter. Den frie vilje er grundlaget for kærlighed, kreativitet og meget af det, som beriger din hverdag allermest. Men samtidig er den frie vilje grundlaget for had og de ting, som bringer smerte i menneskers liv. Den menneskelige vilje kan være både smuk og forfærdelig. Men kærligheden er så stor og vidunderlig, at Gud ikke ville have en verden uden menneskers frie vilje. Bibelen forklarer:

Himlen er Herrens himmel, men jorden gav
han menneskene. (Sl.115:16)

Gud har betroet os mennesker ansvaret for jorden. Dermed er vi ansvarlige for den måde, vi behandler jorden og hinanden på. Den viden er grundlæggende til hjælp for os. I dette liv kan vi vælge at lytte til det gode eller det onde. Vi kan præge verden med ondt eller godt! Og det har enorm betydning for os selv og vores omverden, hvad vi vælger. Efter dette liv skal vi alle stå til ansvar over for Gud. Gud, som har skabt os og har vist os tillid ved at give os livet, vil stille os til regnskab. Derfor er det bedre, at vi allerede nu dømmer os selv - og skifter kurs, så vi ikke skal blive dømt af Gud en dag.

Hvordan bruger vi vores frie vilje på den bedste måde?

Det gør vi ved at lytte til Ham, som har skabt os. Han ønsker, at vi skal vandre i kærlighed. På den måde er vi med til at gøre en ond verden bedre. Vi er kaldet til at elske ligesom Jesus.

Hvad med mennesker der lider?

Gud er absolut ikke ligeglad med mennesker, der lider. Faktisk græder Han over den lidelse og undertrykkelse, som mennesker på jorden gennemgår. Og han ønsker, at du og jeg skal være med til at lindre lidelse og afværge uretfærdighed. Måske har du oplevet, at mennesker har påført dig uretfærdig lidelse? Måske har du selv påført andre smerte med det, du har gjort eller sagt?

De gode nyheder er, at Gud en dag vil gøre en ende på al lidelse for dem, der tager imod Jesus Kristus som deres frelser. Det kan her tilføjes, at små uskyldige børn, der dør alt for tidligt, kommer direkte i himlen, fordi Jesus sagde, at Guds rige er deres.

Uden lys ender vi i mørke

Det er i fællesskabet med Gud, at vores liv kommer i den balance, som vi er skabt til. Det er dér, der bliver forløst retfærdighed, liv og glæde.

Jesus sagde:

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys! (Joh.8:12)

Det lyder ret godt – ikke?! Men hvis vi ikke aktivt vælger lyset, når vi har muligheden for det, så er der en anden kraft, som lettere får adgang til os.


Nemlig det onde selv - Djævelen og hans dæmoner. Hvis ikke vi tror på, at Djævelen findes, kan det være vanskeligt at forstå den verden, vi lever i – og måske også de kampe, vi kan opleve i vores egen sjæl. Hvordan kan mennesker i nogle tilfælde udvikle en helt vanvittig ondskab? Hvorfor viser historien os, at der pludselig kan udvikle sig grusomme regimer, der indfører forfærdelige koncentrationslejre, som vi har set det under Hitler eller i Nordkorea? Jo, der er helt klart en ond åndelig magt i verden, som vi mennesker kan komme under indflydelse af. Derfor har vi brug for den kærlighed, Jesus havde, som lyset der kan fordrive mørket.

Vil Gud så bare fortsætte med at se på, at dyrebare mennesker bliver undertrykt?

Nej, Bibelen fortæller os, at Jesus en dag vil komme igen og gøre en ende på al ondskab på jorden. Han vil komme igen som Kongernes Konge, og hvert et knæ kommer til at bøje sig for ham. Han vil gøre vores ødelagte jord til det skønneste paradys igen. Men først skal evangeliet om Jesus forkyndes for alle nationer og etniske grupper. (Matt. 24:14) Gud vil igennem sin Søn bevise, at kærlighed er stærkere end had, og at det gode kan overvinde det onde.

Gud er god. Han overlod os ikke helt til os selv. Han sendte nemlig sin egen Søn, for at vi igennem ham kan blive tilgivet – og få en ny chance. En ny chance til - med hans hjælp - at overvinde det onde med det gode!





*Jesus er Guds væsens
udtrykte billede.*

*Det betyder, at hvis vi
vil vide, hvem Gud er,
skal vi se på Jesus.*

Hvad skal jeg bruge Jesus til?

Måske har du haft én af følgende tanker?

- Hvis Gud virkelig er der, hvordan får jeg så kontakt med ham?
- Gud kan jeg godt tro på, men hvad skal jeg lige bruge Jesus til?

Ifølge Bibelen var der i begyndelsen en perfekt harmoni mellem Gud og mennesket. Mennesket var i Guds øjne det bedste, han havde skabt. Fordi Gud skabte mennesket i sit eget billede, havde mennesket en helt særlig relation til Gud.

I haven var alt liv i perfekt balance - en harmoni, som vi måske alle længes efter inderst inde. Dengang var der ingen kold vind, og der fandtes ikke noget gråt hår eller nogen død mus. Der var en lykke-tilstand, som ikke skyldtes lykkepiller. Men da mennesket blev fristet til at gå imod Guds retningslinier, blev der en smertefuld afstand mellem Gud og mennesket. Synden og døden kom ind i verden, og derfor er verden ikke perfekt i dag.

Syndefaldet var tragisk, men efterhånden begyndte mennesker at søge Gud - trods den afstand, der nu var blevet. Gud udvalgte sig et folk blandt dem, der søgte ham, og han gav dem bl.a. De Ti Bud.

Du ved dém, der siger: Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke lyve o.s.v. De omtaler Guds retfærdighed, og Gud er langt mere retfærdig og perfekt, end vi umiddelbart forstår.

Jesus stod frem, som den eneste perfekte på jorden - og viste os Guds hjerte. Han talte sandheden i kærlighed og helbredte mennesker. Bibelen forklarer, at Jesus er Guds væsens udtrykte billede. Det betyder, at hvis vi vil vide, hvem Gud er, skal vi se på Jesus.

Jesus forklarede, at alle mennesker skal stå til regnskab for deres liv, og at der efter dette liv enten er en vidunderlig himmel eller et forfærdeligt helvede, der venter os. Dette bliver i dag bekræftet gennem tusindvis af nærdødsoplevelser. Du og jeg skal altså dømmes, når livet slutter. Og hvordan vi bliver dømt, vil ikke være efter menneskers standarder, men efter Guds standard.

Det er egentlig logisk:

Hvis himlen skal være perfekt, kan der ikke lukkes nogen synd eller ondskab ind i himlen.

For at kunne redde os måtte Jesus få os til at indse, hvor alvorlig vores synd er. Ikke i forhold til menneskelige standarder, men netop i forhold til himlens standard.

I Guds retssal

Vi læser flere steder i Bibelen om, at ingen løgnere, tyve, bedragerer, spottere eller seksuelt umoralske mennesker kan komme ind i himlen. Her vil nogen indvende: "Jamen, jeg er jo et godt menneske." Men over

for de selvretfærdige strammer Jesus blot kravene og siger fx: "Den af jer, der har kaldt sin bror for en idiot, har fortjent at komme i helvede." Lad os være ærlige: Har du nogensinde løjet? Eller stjålet? Har du altid æret Gud? Har du såret nogen eller været med til at mobbe andre mennesker? Har du været egoistisk på andres bekostning?

- OK, her mistede jeg i hvert fald min mulighed for at komme i himlen på egen hånd. Hvad med dig?

Ja, vi står alle skyldige i Guds retssal.

MEN, - det er netop her, når du virkelig forstår, at du står skyldig over for Gud, at du ser dit behov for nåde og tilgivelse. Og netop her kan du i den grad komme til at værdsætte, hvad Jesus gjorde for dig!.

Bibelen forklarer om Jesus:

På sit legeme bar han selv vore synder op på korset.

(1.Peters Brev kap. 2:24)

Han, som var uskyldig, ja fuldstændig fejlfri, tog stedfortrædende din og min straf på sig. Guds egen søn har altså betalt regningen for dig og mig! Og de gode nyheder er, at dette er en gyldig betaling, som Gud har accepteret.

Til sidst råbte Jesus: "Det er fuldbragt!" Og i det samme flængedes forhænget inde i templet til det aller-helligste rum, fordi Jesus havde banet vejen for os tilbage til Gud. Den tredje dag opstod Jesus fra de døde og besejrede dermed dødens magt. Mindst 500 mennesker så ham efter opstandelsen - inden hans synlige himmelfart.

Din redning er blevet betalt for, men du skal tage imod den - ved at lade Jesus være din redningsmand. Naturligvis må han så også blive din

Herre - altså den øverste autoritet i dit liv. At være helt underordnet Jesus er en del af ”den smalle vej”, som fører til EVIGT LIV! (Matt.7:13-14, Luk.6:46-49)

På korset har Jesus altså købt dig fri med sit blod. Han har åbnet en vej til det evige liv for dig! Og hvis du siger ja til Ham, tilhører du ikke længere dig selv. I stedet tilhører du Ham, som har vundet over døden. Hvis du siger nej til Ham, skal du dømmes for dine synder. I så fald vil Djævelen kunne gøre krav på dig, og du vil ende i helvede.

Jesus sagde om sig selv:

Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig! (Johannesevangeliet kap. 14:6)

Det er derfor, du ikke kan have kontakt med Gud uden at forholde dig til Jesus.

Verdenshistoriens største kærligheds-handling blev udført, da Jesus døde på korset. Jesus gik ind i det dybeste mørke for dig, mig og alle mennesker – for at redde så mange som muligt. Dette kraftfulde budskab kan fylde ethvert hjerte med fred.

Valget er dit: Vil du risikere at dø - uden at kende Jesus? Når du dør, er det for sent at vælge. Eksempelvis: Hvis du skal med fly fra København til New York i aften, må du indløse billet og tage med flyveren. Ellers vil flyveren lette uden dig. Ubeslutsomhed er også et valg. Derfor: Når Gud lader dig forstå, at der er et valg, du skal tage - ja, så er det tid til at vælge.

Jesus sagde:

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort! (Joh.6:37)

Få tavlen vasket ren

– og start et nyt liv med Gud!

- Tro på at Jesus betalte for dine synder på korset. Indrøm over for Gud, at du har syndet - og bed oprigtigt om tilgivelse i Jesu navn. Bibelen lover os: "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vore synder og renses os fra al uretfærdighed." (1. Johannes Brev 1:9)
- Når nu tavlen er blevet vasket ren, vil du selvfølgelig også gerne bevare den ren. Du vil ønske at behage Jesus og følge hans ord. Omvendelse er din værdsættelse af tilgivelsen.
- Bliv døbt i vand - som Jesus har sagt. I dåben begraver du det gamle syndige liv og oprejses af vandet til et nyt liv med Jesus.
- Modtag Helligånden. Når du bliver fyldt af Helligånden, vil du erfare en ny frihed indvendigt - og en meget klarere fornemmelse af Guds nærvær. Helligånden giver dig hjælp og styrke til at leve det nye liv med Jesus. (Læs om det i Apostlenes Gerninger kap. 8, 10 og 19 og i Johannesevangeliet kap. 7:38-39).
- Læs i Bibelen hver dag - og start med Det Nye Testamente, hvor du virkelig kan lære Jesus at kende! Guds ord er din åndelige mad. Bed og sig tak til Gud. Bøn er troens åndedræt.
- Gå ikke alene med troen, men find fællesskab med kristne, som virkelig lever med Gud.

Tag kontakt på **JatilJesus.dk** hvis vi kan være til støtte eller hjælp!

*Alle dem, der tog imod
ham (Jesus), gav han ret
til at blive Guds børn.*

— JOHANNES EVANGELIET 1:12



Det bedste der er sket i mit liv

En personlig troshistorie

AF LARS HYLDGÅRD JENSEN



Jeg vil her fortælle om, hvor fuldstændig revolutionerende det var for mig at gå fra en teoretisk tro til en personlig erfaring af Guds befriende nærvær. De vidunderlige konsekvenser af dette kan hverken måles eller vejes!

I forvejen forstod jeg godt, at Jesus døde for vores synder, så vi kan få tilgivelse, når vi vender os oprigtigt til ham. Men jeg havde ikke drømt om, at jeg kunne opleve den ekstra dimension, vi læser om i Bibelen. Nemlig at Gud sætter fri og vil lede os og bruge os i sine planer.

Frygtens tyranni i mit liv

I gymnasietiden kæmpede jeg meget med frygt og pjækkede flere gange af frygt for at skulle stå frem foran andre. Frygten for at miste kontrollen med tale og åndedræt og frygten for at blive til grin. Jeg var domineret af præstationsangst - og i det hele taget frygten for, hvad andre mener om mig.

Da jeg var i militæret efter gymnasiet, turde jeg ikke fortælle nogen, at jeg kom i en kristen bibelgruppe. Gruppen inviterede mig til et møde i kirken, hvor jeg hørte den norske evangelist, Aril Edvardsen. Mens han

talte, kunne jeg pludselig se og mærke Guds virkelighed meget tydeligere, end jeg før havde erfaret.

Jeg fik bogen “Kampen mod Goliath”, hvor Aril Edvardsen beskriver, hvordan han igen og igen med Guds hjælp har vundet sejr over frygten, som så let begrænser de livsmuligheder, som Gud faktisk har lagt til rette for os. Jeg slugte hvert ord – og det skabte tro.

Noget helt nyt begyndte indvendigt i mig - og herefter oplevede jeg dagligt i 14 dage to helt nye tanker komme til mig. Den ene tanke var: “Måske har jeg fuldstændig begrænset Gud i mit liv!?” Og den anden tanke lød: “Lars, for hvert område af dit liv, som du overgiver helt til Jesus, vil du blive 1000 gange lykkeligere, end hvis du holder det for dig selv...” Gennem disse overbevisende tanker var det, som om en lysende dør begyndte at åbne sig foran mig.

Mærket for livet

Herefter havde jeg en meget speciel oplevelse. Normalt sover jeg som en sten, men en nat blev jeg vækket tre gange lige så brat, som når man tænder for lyset - og faldt i søvn igen, ligesom når man slukker for lyset igen. Hver gang jeg blev vækket, oplevede jeg en fysisk hørbar stemme gentage sætningen: “Gud tager imod en ny generation”, og sætningen blev gentaget 6-7 gange. Dette skete både kl. 01, kl. 02 og kl. 03 den nat, og hver gang lød det samme budskab: “Gud tager imod en ny generation”.

Da jeg vågnede næste morgen, var alt forandret inden i mig. Jeg var blevet mærket for livet. Jeg havde oplevet noget, jeg troede var komplet umuligt. Pludselig fandt jeg mig selv helt opslugt af Bibelen i stedet for af fjernsynet. De følgende to måneder oplevede jeg hver eneste dag Guds fantastiske nærvær. Befrielses-tårer trillede ned ad

kinderne, mens jeg læste i Bibelen, hørte kristen musik eller i smug bøjede mine knæ for Gud.

I Bibelen læste jeg, at Jesus satte mennesker i frihed fra sygdom og onde magter - og en aften sagde jeg ud i luften: "Frygt, slip mig i Jesu mægtige navn!" Og det virkede! Fra det øjeblik jeg havde befalet over frygten i Jesu navn, kunne jeg pludselig gøre alle de ting, som frygten før hindrede mig i at gøre! Jeg kunne stå ved, hvem jeg er og stå frem foran forsamlinger og tale uden den mindste frygt - helt afslappet og naturlig. Det var mildest talt livsforvandlerende, og pludselig var intet i verden mere attraktivt end at bede Gud om, at han måtte vise mig sine skinnende planer for mit liv.

For altid taknemlig

Kontinuerligt igennem 25 år har jeg haft "et indre springvand" af taknemlighed til Gud - for hans indgriben i mit liv. Jeg har oplevet det, Jesus talte om:

"I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie!" (Joh.8:32)

Der kan være ting, der hindrer Guds sandhed i at trænge igennem, men når den først bryder igennem, vil Guds ord og Guds ånd sætte os fri.

Selv om jeg faktisk var vokset op med troen, anede jeg ikke, at Gud vil virke interaktivt i vores liv, og at Gud vil lukke de mest spændende og meningsfyldte muligheder op, når vi overgiver vores liv til ham. En stærk kombination af hans befriende nærvær, Bibelens levende ord og dét jeg kunne se i mennesker, der vandrede stærkt med Gud, gav mig fuld tillid til, at jeg helhjertet kunne overgive alle områder af mit liv til Jesus!

Det er det bedste, der er sket i mit liv.

*Intet menneske har nogensinde elsket
som manden, Jesus fra Nazaret,
da han blev korsfæstet...
Frivilligt strakte Guds søn sine arme
ud til øst og til vest og kaldte:
Kom tilbage i Faderens favn!*



Perfekt kærlighed

– *findes den?*



Menneskers kærlighed og Guds kærlighed

Ønsket om at opleve ægte kærlighed har vi alle. Utallige sange bliver skrevet om længslen efter kærlighed. Kærligheden mellem mennesker kan være fantastisk, men er også ret skrøbelig, desværre.

Den menneskelige kærlighed er for det meste begrænset - fx til familie, venner eller nogle bestemte mennesker, der er sympatiske eller gode mod én. Hvis nogen behandler os dårligt, tager vi pr. automatik afstand fra dem. Den menneskelige kærlighed er som regel betinget og ofte ret smålig.

Guds kærlighed, derimod, overgår langt den menneskelige kærlighed. Den er ikke svag, men holder dér, hvor mennesker svigter. Derfor er det så revolutionerende at lære HAM at kende!

Alle de virkelig gode gaver i dit liv kommer fra Ham. Han forstår dig - endnu bedre, end du selv gør, og han kan faktisk hjælpe dig bedre, end nogen eller noget andet kan. Selv om vi har vendt ham ryggen, står han stadig og venter på os!

Hvis du af én eller anden grund mener, at du har grund til at være sur på Gud, så er det nok, fordi du ikke kender ham, eller fordi ting i dit liv ikke er blevet sorteret rigtigt. Gud er ikke skyld i det onde,

der sker. Det onde i denne verden kommer af menneskers uretfærdighed og oprør imod Gud og fra Guds fjende, Satan. Gud er rent lys, og der er intet mørke i ham. Han er perfekt retfærdighed - og intet ondt kan eksistere i hans nærhed.

Igennem Jesus har Gud vist os hvem, han virkelig er. Nemlig den, der er kommet for at opsøge og frelse det fortabte! Interessant nok er den største kærlighed en selvopofrende redningsaktion.

Bibelen forklarer: "Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere" (Rom. 5:8).

Den perfekte kærlighed blev demonstreret for os af Jesus! Bibelen siger, at Jesus elskede til det sidste. Selv da han døde på korset, elskede han sine fjender. Da soldaterne gennemborede hans hænder og fødder, bad han for bødlerne: "Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!"

Afkærlighed til ethvert menneske – inkl. dig og mig – gav han frivilligt sit liv på korset. Hans kærlighed var stærkere end døden! Ikke engang den værste tortur kunne stoppe hans kærlighed.

Kan Gud tilgive mig uanset, hvad jeg har gjort?

Ja, den eneste synd, der ikke kan tilgives, er, hvis vi nægter at tage imod den redning, som rækkes ud til os igennem Jesus Kristus. Prøv at forstå det på denne måde: Gud har ofret sin søn for dig - den eneste søn, han havde - og det betyder afgørende meget for Gud,



JESUS SAGDE:
Kom til mig, alle I, som slider
jer trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile.

— MATTHÆUS EVANGELIET 11:28

at du med taknemlighed tager imod hans ultimative gave. Ellers er der faktisk ingen synd, som Gud ikke kan tilgive. Om du så havde slået andre ihjel, og så vendte om og bad Gud om tilgivelse og en ny start, måtte du nok gå i fængsel, men det evige liv ville være tilgængeligt igennem Jesus. Gud kan tilgive mere, end mennesker kan.

At være genstand for Guds uendelige kærlighed er ikke begrænset efter, hvad vi har fortjent. Heldigvis! Det er dét, som Bibelen kalder nåde. Guds nåde betyder, at vi ufortjent kan blive tilgivet og blive Guds børn.



*Jesus sagde: “Jeg er vejen og
sandheden og livet. Ingen kommer
til Faderen uden ved mig.”*

— JOHANNES EVANGELIET 14:6



Hvad er en kristen?

Bibelens svar er, at det er:

- 1) én, der tror, at Jesus er Guds søn, som stedfortrædende tog straffen for alle vores synder på korset! (Joh.20:31, 1.Kor.15:3 og 1.Pet.2:24)
- 2) én, der har fællesskab med Jesus og med andre, som tror på ham! (Joh.15:4-6, 1.Kor.1:9 og 1.Joh.1:3-7)
- 3) én, der lever i lyset af, hvad Jesus har sagt, og som har valgt HAM og hans ord som øverste autoritet i sit liv! (Luk.6:46-49, Joh.8:31-32 og Joh.14:23)
- 4) én, der er reddet ud af syndens og Satans magt og er blevet flyttet over i lysets rige! (Joh.8:24, Ap.G.26:18, og Kol.1:13-14)
- 5) én, der lever i daglig personlig omvendelse og regner Guds vilje for vigtigere end ens egen. (Luk.9:23, Mark.3:35 og 1.Joh.2:17)
- 6) én, der igennem oprigtig tro på Jesus er blevet Guds barn og har fået evigt liv som en gave! (Joh.1:12 + 3:15-16, Rom.6:23 og 1.Joh.5:13)
- 7) én, der overgiver sig helt til Gud og kan opleve Guds hjælp og ledelse på alle livets områder! (Sl.37:5, Matt.6:9-10, Matt.6:33 og Rom.12:2)
- 8) én, der ikke behøver at frygte døden! (Luk.12:4-7, Joh.5:24 og Hebr.2:14-15)
- 9) én, der aldrig er alene, men som erfarer Guds nærvær gennem Helligånden! (Matt.28:20, Joh.7:37-39, Joh.14:16-23 og Ap.G.2:38)

- 10) én, der kan opleve den størst mulige mening med livet!
(Ef.2:10, Ap.G.1:8, Joh.10.10 og Dan.12:3)
- 11) én, der er glad for at være tilgivet - og gerne tilgiver andre!
(Matt.6:12-15 og Matt.18:21-35)
- 12) én, der livet igennem lærer at elske og tjene, og som lærer at foretrække anerkendelse hos Gud frem for anerkendelse fra mennesker!
(Joh.13:34, Mark.10:43-45, Joh.5:44 og 1.Thess.3:12)
- 13) én, der ikke tjener Gud i egen kraft, men som lever i komplet afhængighed af Ham, som styrker os ved sit Ord og ved sin Ånd.
(Joh.15:1-8, Rom.8:26-29, og Hebr.13:20-21)
- 14) én, der ikke slutter fred med (accepterer) synd og egoisme i sit eget liv! (Luk.15:10, Rom.kap.6, Gal.5:13-25 og Ef.4:17-5:11)
- 15) én, der af taknemlighed ønsker at leve til ære for Jesus!
(Luk.19:1-10, Gal.2:20, Sl.119:32 og 1.Tim.1:12-17)



Evigt liv i himlen

FINDES DER ET STØRRE HÅB... i en verden med nød og smerte? Denne verden er desværre fyldt af bratte afslutninger på venskaber, ægteskaber og aftaler. Det gør ondt på os, når tilliden bliver brudt, eller når vi mister nogen, vi holder af.

Findes der et evigt liv uden denne smerte?

Vi håber på, at vi skal se mennesker, som vi har mistet - igen. Vi har en længsel efter noget mere, noget bedre. Hvor kommer denne længsel fra? Bibelen siger, at Gud "har lagt evigheden i vores hjerter." (Præd.3:11) Jo mere du oprigtigt søger, jo klarere vil det blive for dig. Himlen er en realitet!

Hvordan kan jeg blive mere sikker på det med himlen?

Internettet er faktisk fyldt med tusindvis af nærdødsoplevelser og med nulevende menneskers klare oplevelser af himlen. Mennesker, der har været døde og oplevet himlen, beskriver himlen som meget mere virkelig end denne verden.

Gud kan lægge en dyb vished om himlen ind i dit liv. Denne vished kommer af at vandre med Jesus. Min mormor sagde, kort før hun døde, at hun glædede sig til at komme hjem til Jesus og til Ernst (hendes mand som døde først). Dette sagde hun med glæde og stor fred i sine øjne!

Min oldemor har fortalt, at i det øjeblik min tipoldefar døde, kom der et stærkt lys i rummet, og at han døde med det lykkeligste smil i ansigtet. Æn i lokalet udbrød: "Nu kan man da se, at Jesus kommer og henter ham." To familie-medlemmer udtrykte begge, at dette var

det stærkeste øjeblik i deres liv – altså at se min tipoldefar dø. Min tipoldefar havde været en brændende kristen.

At blive født på ny

Mennesket består af ånd, sjæl og legeme. Men mange overser, at de har en ånd, og at de dermed har et åndeligt behov. Ved skabelsen havde mennesket i Paradiset en dimension af åndeligt liv, som vi mistede ved syndefaldet. Tabet af dette åndelige liv var tragisk. Døden kom nemlig ind i verden, og vi mistede Guds nærvær. Himlen blev på en måde rykket ud af vores hjerter – og efterlod et hul i os.

Faktisk er vi designet til at kunne registrere Guds riges virkelighed, mens vi er her på jorden. Men denne evne gik i første omgang tabt.

Jesus forklarer derfor:

Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige! (Joh.3:3)

Vi har altså et grundlæggende behov, som afgør, om vi igen kan komme til at se Guds rige. Jesus siger, at vi skal fødes på ny.

Få barrieren fjernet

Gud har skabt os alle i sin visdom og kærlighed, men vi har alle vendt ham ryggen med vores valg og handlinger. Synden bringer os desværre på afstand af Gud.

Hvis ikke vi ved, hvad vores problem er, hvordan skal vi så værdsætte kuren? Hvis du er blevet bidt af en dødelig giftig slange, vil du ønske modgiften.

NETOP når du forstår, at din synd er som en dødelig gift, kan du komme til Jesus – og få modgiften. ”Hvis vi bekender vore

synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed." (1.Joh.1:9) Gud holder sine løfter. Barrieren bliver fjernet, og Guds ånd vil strømme ind i dit indre, så du kan begynde at se Guds rige og forstå, hvordan Han virker. Oprigtig omvendelse til Jesus vækker os åndeligt til live, og det er det største og vigtigste mirakel, et menneske kan opleve i dette liv.

Jesus advarede også!

Bibelen taler ikke kun om himlen, men også om helvede. Derfor var det også en del af Jesu budskab at advare os. Han sagde fx: "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede." (Matt.10:28) Jesus siger her, at vi skal have en alvorlig respekt for Gud.

Efter dette liv er der kun to mulige destinationer, nemlig himmel eller helvede. Bibelen betegner helvede som et pinested, som en ildsø, og som et sted, der "er bestemt for Djævelen og hans engle." (Matt.25:41) Helvede er ikke et sted, som Gud ønsker for os mennesker. Men han redder ikke dem, der ikke vil gribe fat om redningsbæltet.

Der er mennesker, som oplever livet på jorden enormt smertefuldt. Jeg kender én, der i syv år led af tung depression. I dag er han rask. Men hvor vanvittigt forfærdeligt ville det være at skulle lide uendeligt!?

Himlen, derimod, er langt mere vidunderlig, end vi kan forestille os. Dér er der hverken frygt, ensomhed eller smerte. At komme i himlen vil være som at komme hjem! Dér vil vi blive fuldstændig befriet fra alt, som har gjort livet på jorden besværligt. "Fra da af skal vi altid være sammen med Herren." (1.Thess.4:17). Han vil tørre hver en tåre af vores øjne, og vi skal juble med en uudsigelig glæde, fortæller Bibelen. Det vil

også være et mødested for alle, som gennem tiderne har taget imod Guds frelse. Derfor kalder Gud også i sin store kærlighed på dig i dag.

Han (Gud) har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. (2.Pet.3:9)

Gud elsker mennesker og ønsker inderligt, at vi må nå til omvendelse. Satan derimod, hader os og ønsker at bedrage os. Der er en åndelig kamp om din sjæl. "Satan", som betyder "Guds modstander", forsøger at plante sit oprør imod Gud ind i mennesker. Helt fra starten fristede han mennesket til at betvivle Guds gode retningslinier, og siden da har han i kulissen arbejdet på at påvirke og ødelægge mennesker.

Men det fantastiske er, at hvis du klynger dig til det, Jesus har gjort for dig på korset og sætter hans ord over dit liv, har Djævelen ingen magt over dig. Jesus har betalt for dig med sit blod på korset. Og dette kan hverken døden eller Djævelen stille noget op over for.

Et syn fra Gud

En dag gav Gud mig et syn, som berørte mig dybt: Jeg så i dette syn, at da Jesus fuldførte sin lidelse på korset, forløstes en helt ufattelig jubel. Det virkede, som om millioner af engle og mennesker jublede. Hver enkelt sjæl havde en dyb beholder i det inderste af deres personlighed, hvorfra denne jubel "vældede op fra". Det var den mest ægte og uhæmmede jubel, man kan forestille sig!

Jeg glæder mig til at opleve denne jubel i himlen – men det vilde er, at vi allerede her på jorden kan opleve en forsmag af den.

Vend om til Gud ved at tage imod Jesus som din frelser og Herre!

Bibelen - om himlen

Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet (= Jesus), klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde:

Amen! Pris og lov og visdom og tak
og ære og magt og styrke er vor Guds
i evighedernes evigheder. Amen!

Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: **»De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«** Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: **»Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod (= Jesu blod). Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne.«** (Johannes' Åbenbaring 7:9-17)



**Når vi en dag skal
stå foran hans trone,
vil vi alle vide, at det virkelige
eventyr her på jorden var at
følge ham og gøre hans vilje.**

Et liv med tro, håb og mening

Livet med Gud er absolut ikke kedeligt! Det kristenliv, som Jesus lancerede, er et ægte eventyr! Gud udfordrer os til at leve livet med HAM fuldt ud, at vove noget, at turde sætte vores tillid til hans ord.

Jeg er én af dem, der har afprøvet, om Guds løfter holder. Efter 25 år i dagligt selskab med Ham - kan jeg fortælle dig, at løfterne holder. Når man overgiver sig helt til Jesus, kommer Guds rige på en helt særlig måde ind i vores liv. Dette har forvandlet mit liv totalt.

Jeg har set utallige helbredelser i Jesu navn. Jeg kender personligt en dansker, som døde af en tropesygdom, men som blev vakt til live igen ved bøn i Jesu navn. Jeg har oplevet økonomiske mirakler, jeg har set en døv blive helbredt på åben gade i Aalborg, og jeg har set menneskers liv blive fuldstændig forvandlet.

Men disse fantastiske ting er ikke det største for mig. Det største for mig er den fred og befrielse, som Jesus har bragt i mit indre. Og det er ud af taknemlighed til Ham, at jeg ønsker at gøre Ham kendt!

Det er så fantastisk at erfare, at Bibelens Gud er den sande Gud. Du behøver ikke at søge i alverdens alternative religioner – for der er ingen tro, der leverer så mange klare beviser (gennem menneskers erfaringer), som den kristne tro! Jeg vil fortælle dig, at det er Jesus, du har brug for! Så du kan jo lige så godt starte med Ham først, som sidst!

Opdag at Gud er virkelig ...og få et personligt forhold til Jesus

Skriv til os via "Kontakt" på:
www.JatilJesus.dk

Vi vil med glæde høre fra dig.

FÅ MERE INSPIRATION PÅ:

- LyttilJesus.dk
- Jesusfrelser.dk
- Udfordringen.dk

